



MISSION I DAG!

.....

I 2023 har Dansk Missionsråd haft fokus på spørgsmålet "Hvor er mission i dag?" Mission udfoldes mange steder, på mange måder. Intentionen har været at tage afsæt i "hvor" der sker noget, for på den baggrund at beskrive "hvad" det er, der foregår, når vi taler om mission. Dette dokument er en opfølgning på drøftelserne, orienteret mod at rejse bevidsthed om fælles engagement og omdrejningspunkter i en dansk sammenhæng. Håbet er, at kirkesamfund og organisationer i Dansk Missionsråds netværk kan genkende sig selv i teksten, og bruge den som et af redskaberne til at forstå og beskrive mission i dag. Tekstens "vi" kalder altså ikke på ensretning, men er en invitation til en samtale om mission, som det ser ud fra et dansk perspektiv.

.....

VI TROR

- på en skabende og livgivende Gud, som gennem Jesus' ord og gerninger viser os fejlbarlige mennesker, at vi er elskede og værdifulde - på trods. Gud kalder os mennesker til at tage ansvar for det liv og den verden, vi selv er en del af, og som fra tidernes begyndelse og i al evighed er I Guds hænder. Mission er i ord og handlinger at udtrykke dette overfor og sammen med andre.

VI ERKENDER

- at den kristne mission, som i mange århundreder primært havde retning fra Europa og ud mod resten af verden, samtidig med at den har givet mennesker håb og perspektiv i tilværelsen, har været præget af vestlige kulturelle idealer og interesser og har savnet sans for visdommen i andre kulturelle og religiøse traditioner. Missionen har helt overvejende haft sin opmærksomhed rettet mod mennesker og har savnet sans for den ikke-menneskelige natur, dens egenværdi og dens betydning for menneskers fremtidige livsmuligheder.

VI SER

- at mens de kristne kirker i den vestlige verden mister medlemmer vokser antallet af kristne i det globale syd. Samtidig med denne demografiske udvikling ser vi, at kirkerne ude i verden bliver selvstændige både organisatorisk og økonomisk, og kirkelederne bliver stadig bedre uddannede. Derfor er kristen mission i dag en gensidig samtale og et samarbejde, der går på kryds og tværs af kulturer og verdensdele, og som også rummer nye erkendelser og incitamenten for os i vesten, bl.a. i forhold til vores medansvar for jordens økosystemer.

VI MENER

- at den opgave, vi som mennesker har fået betroet af Gud, involverer alle mennesker og fællesskaber, både religiøse og sekulære, og at den sigter mod forsoning, forløsning og livsudfoldelse for alle levende væsner. I dette arbejde tror vi som kristne, at Jesus og hans ord og gerninger rummer en helt afgørende inspiration. Kristen mission antager mange forskellige former fra bøn over forkyndelse, dialog og fortalervirksomhed til praktisk arbejde med undervisning og socialt og miljømæssigt engagement.